

# 't Is niks

*Jonas & Mijntje*

ISBN: 978-94-92343-22-2

NUR: 282

Copyright © 2018 Uitgeverij Noordzee  
Alkmaar

Tekst: Sandra Kuipers | [www.kuipershovius.nl](http://www.kuipershovius.nl)

Illustraties: Martine Nijenhuis

Zetwerk: Raymond Zachariasse | [www.miralovesbooks.nl](http://www.miralovesbooks.nl)

**Alle rechten voorbehouden**

*Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Copyright en overige rechten blijven voorbehouden aan: Uitgeverij Noordzee te Alkmaar.*

*Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.*

**Sandra Kuipers**

# 't Is niks

*Jonas & Mijntje*

**Met illustraties van: Martine Nijenhuis**





# 1. MIJNTJE

Mijntje zit in groep vier. Samen met Jonas, haar buurjongen.

‘We gaan een tekst schrijven,’ zegt juf Henny.

‘Geen verhaal deze keer. We maken een tekst met informatie. Kies maar een onderwerp waar je veel van weet. Plak er plaatjes bij.’

Mijntje kiest voetbal. Ze schrijft: ‘Ik zit bij Apollo 68. Ik ben spits en sta vooraan. Dan moet je scoren. Ik scoor vaak.’

Jonas schrijft over zijn fretten. Over hun lenigheid en hun geur.

Een week later zegt juf Henny: 'Nu gaan we een stapje verder. Iedereen mag een spreekbeurt houden. In tweetallen. Dat betekent dat je samen met iemand voor de klas gaat vertellen. Over iets waar je veel van weet.'

Jonas kijkt naar Mijntje. Ze knikt. Dat is voor elkaar; zij doen het samen.

'Over mijn hond,' hoort ze Marloes zeggen.

'Knutselen,' zegt Lars.

'Ballet, leeuwen, judo!' Wat een geschreeuw in de klas. Mijntje vindt voetbal leuk, maar dat haat Jonas.

'Fretten?' vraagt Jonas.

Mijntje haalt haar schouders op. Fretten zijn eng.

'Wandelende takken?' probeert Jonas.

'Mwah,' zegt ze. 'We verzinnen nog wel wat.'

## 2. JONAS

Aan de voet van de lindeboom beweegt een massa vuurwantsen. Jonas bukt. Daar zitten er twee aan elkaar. Ze lopen samen heen en weer. Wat gek. Als een stel wagonnetjes dat heen en weer rijdt op rails.



Kinderen rennen schreeuwend achter hem langs. Jonas legt zijn hand op de grond en daar komt al een wants aan. Die loopt zo zijn hand op. Met gemak. Alsof de hand geen hoge berg is. Zijn pootjes kriebelen een beetje. Van dichtbij bekijkt hij het beestje. Het is rood met zwarte driehoekjes en cirkels op zijn schild. Net of iemand het beschilderd heeft.

De bel gaat. In de gang worstelt Jonas zich uit zijn jas. Dirk kijkt naar hem. 'Juf,' roept Dirk als hij de klas instapt, 'Jonas heeft een beestje.'

Meteen staat er een groepje om hem heen.

Jonas beschermt de wants door zijn ene hand op zijn andere te leggen. Hij loopt naar zijn plaats.

'Heb je een lieveheersbeestje?' vraagt juf Henny.

Jonas knippert met zijn ogen. 'Het is een vuurwants. Een insect.'

'Een mooi onderwerp voor je spreekbeurt.'

Jonas zet de wants op zijn tafel. Meteen begint-ie te lopen. 'Mijntje en ik hebben nog niks bedacht.'



Als de wants de tafel af wil lopen, houdt Jonas zijn hand ervoor. Het beestje klimt de berg weer op.

‘Pak maar even een potje, Jonas,’ zegt juf.



